

RØNDE GYMNASTIK FORENING, RGF

Sidst i 1800-tallet eller i begyndelsen af 1900-tallet oprettedes Kaløvig Skytteforening, med centrum i Følle, men også dækkende Rønde. På et tidspunkt har denne forening formodentlig taget navneforandring til Rønde Gymnastik Forening.

Omkring 1930 skrankede denne forening, og 1931 blev den nedlagt. Fanen blev overdraget til den nyoprettede Taastrup Gymnastik Forening, der meget bekvemt erstattede R'et i fanen med et T, og dermed havde den nye forening på nem vis fået sin egen fane.

1939 kom Mols Sørensen til byen for at hjælpe sin mor Karen Sørensen ("Mor Karen") på det nystartede Rønde Vandrerhjem. Molsnavnet havde hun fået som "kælenavn" under sit ophold på Ollerup Gymnastikhøjskole. Mols fik nu gang i et gymnastikhold på højskolen, og i november 1940 stiftedes så et nyt Rønde Gymnastik Forening. Den blev efter kommunalreformen i 1970 sammenlagt med den tilsvarende forening i Thorsager, Thorsager Gymnastik Forening, TGF, til Thorsager-Rønde Idrætsforening, TRIF, i 1972.

Herunder to billeder fra RGF's storhedstid i 1950'erne, lånt af Henning Holck Nielsen, der selv var på et af gymnastikholdene. Det første billede er fra 1957, det andet fra 1958. Henning oplyser, at hans hold var ledet af Ejvind Andersen, at der var to piger, der hhv. spillede klaver og ledede et pigehold (formodentlig Mols Sørensen, der senere blev gift Søndergaard). Han mener, at RGF's formand også er på billedet, hvor han i øvrigt kan udpege brødrene Kuhdahl (Niels Otto og lillebror Thorkild), Bruus med fanen i 1958, "den flyvende post" i Rønde (Henning husker ikke det rigtige navn, det brugtes aldrig!), en af de tre piger fra Toftgaard på Røndegård, Poul Anthonsen fra Hog.



RGF's gymnastikhold samlet 1957



RGF's gymnastikhold samlet 1958

(Vilfred Friborg Hansen, januar 2012)