

# Thorup Pakhus's historie

Pakhuset blev opført 1852 af konsul Østrup og købmand Møller i Ebeltoft, pakhus med kornmagasin, senere på den anden side vejen også slagtehus og maltgøreri.

En anden efterretning (Ole Thomsen: "Det lune Land" s. 77): købmand Anders Hvid begynder med pakhuset, en gudbenådet iværksætter, der kaster sig over eksport af kartofler fra Knebelbro.

En tredje efterretning siger, at pakhuset er opført 1856 af to købmænd i Ebeltoft, nemlig Peter Thue Møller og vicekonsul P. J. Ørtig (notat i Molsarkivet). Bygningerne grundmurede og med stråtag, måske ud over herregårdene sognets første grundmurede bygning.

Pakhuset ejes 1874-82 af Peter Hølund Carlsen, der opførte et fem fags pakhus ved Knebelbro, arealet lejet, solgt 1890 til Broselskabet.

Købmand Anders Vallentin var lejer af pakhuset fra 1882.

I adskillige år en eller to købmænd i pakhuset, men i 1890 blev det til gæstgiveri og 1920 missionshotel, 1950 hvilehjem.

Efter udstykningen af jorden til gæstgiveriet i 1890 var det ved deklaration forbudt at have udskænkning på de andre grunde i nærheden – for at undgå konkurrence.

Pakhuset og gæstgiveriet på den anden side af vejen skilles en gang i 1800-tallet, 1904 har gæstgiveriet annonce om "befordring udlejes" – turismen er på vej – men det var almindeligt den gang ved kroer. Kroerne formidlede transportmuligheder, f.eks. til overnattende handelsmænd.

N. P. Sørensen drev købmandshandel fra Thorup Pakhus før 1893 (på pakhussiden), 1893 bygger han en ny butik i Tved, som hans søn Martin, gift m Abel Karoline, bestyrer. August Kruse havde drevet købmandshandel i Tved 1882-93. Efter ham Vilhelm Jensen til 1918 – det er så ham, der sælger butikken til Thorup Brugsforening ("Det lune land").

1888 sker den store drukneulykke, hvor ni karle havde været på Thorup Pakhus og sikkert fået en tår over tørsten, før de roede hjemad på vigen – 8 af de 9 druknede. Den ene overlevende blev fundet af fiskerne morgenen efter, drivende på den omvendte båd.

Et mord skete i 1870'erne, da nogle finske og svenske søfolk var kommet op at skændes på vej fra pakhuset tilbage til deres skib i Knebelbro. Mordet blev aldrig opklaret, søfolkene har vel fået travlt med at komme til søs igen.

Markedspladsen: markederne skal iflg. deklaration af 1884 foregå på matr nr 1e-f-g. Ejer af arealet er gdr Søren Mikkelsen, matr nr 2a. Han købte 1efg sammen med pakhuset i 1882. De tre store

årlige markeder ved Thorup Pakhus i maj, juli og september trak folk langvejs fra og var næsten for "helligdage" at regne for molboerne. Børnene så frem til dem, og karlene fik fri til dem.

Rejsestalden nedrevet 1957.

Missionshotel 1920 – hvor afholdssagen og missionen topper.

Hvilehjem 1950, fra 1970 m kontrakt m Ebeltoft Kommune, ejerne flytter over i lejlighed i udhuset, Ebeltoft kommune kan visitere til hjemmet. Nattevagt indføres.

Solgt til private 1983 eller 84. Vingborg på pension 1983. Plejehjemmet ophører og erstattes af det moderne "Lyngparken" i Knebel.

Note:

#### **De religiøse vækkelser på Mols:**

**Missionshuset i Tved**, opført 1899 u pastor Diderichsen, nedrevet 1986.

**Tved forsamlingshus** opf 1899, love 1900: foredrag og gymnastik

**Tved skole**, ny bygning 1909 i Jugendstil, gl skole overtages af bødker Frede Madsen 1921 og skolestuen indrettes til bødkerværksted. Molsskolen 1966.

**Dejret forsamlingshus** opf 1897, på initiativ af sadelmager Søren Stigsen, afholdsmand

**Vrinners Missionshus** 1899, pastor Hauch i Kn-Rolsø