

GRAVPLADSEN VED ROSTVED

På højdedraget sydvest for Rostved by ligger et særpræget minde fra jernalderen, fra omkring år 100 efter Kristi fødsel. Det er en gravplads med nogle lave gravhøje, der har været dækket med nogle meget specielle stenkredse i forskellige mønstre. Tilsyneladende har stenene ligget i en rundkreds, der så kan være brudt af senere begravelser, og med en lille forhøjning af en stensamling i midten.

Gravpladsen blev fundet i 1991 i forbindelse med bygningen af omfartsvejen vest om Rostved. Gravene lå så at sige midt i den kommende vej, men det daværende Ebeltoft Museum lod dem nænsomt flytte og genopføre i deres oprindelige skikkelse på den nuværende placering. Der blev samtidig lavet informationstavler og en stiforbindelse op til den rekonstruerede gravplads. Man skal nogle få meter ind ad vejen mod vest, mod Thorsager, så går stien fra til venstre og man går gennem den lille skov op til pladsen, der ligger ud mod omfartsvejen.

Gravpladsen skal helt sikkert ses i forbindelse med en jernalderlandsby, der blev fundet lidt vest for gravene i 1972. Her fandt man rester af gårde med ildsteder og brolagte gulve, men de blev dækket til efter udgravningen og kan ikke ses i dag.

Formodentlig har gravpladsen været familiegravsted for en af denne landsbys fornemme familier. Der blev fundet spor af de afdødes kister, hvor de var gravsat med smykker, våben og knive, samt lerkar med forråd til livet hinsides. Størst opmærksomhed påkalder en fornem kvindegrav sig, samt en mandsgrav med våben.

I jernalderen har området ved Rostved været omgivet af vand og gennem det forbundet med hele Kolindsund-systemet. Man har kunnet sejle både på Ellev Enge og Korup Sø. Der har kunnet drives både jagt og fiskeri, og samtidig har den lette jord været let at behandle med jernalderbondens redskaber, f.eks. arden, en primitiv plov, der ridser jorden uden at vende den. Derfor har området været attraktivt tilbage i oldtiden, og det ses tydeligt også i dag, idet f.eks. en tur ud ad vejen mod Trekrøner og Thorsager, mellem Rostved og Smouenvej, fører forbi rigtig mange dysser og gravhøje. Nogle af de fornemste mindesmærker fra oldtiden findes også i området, nemlig Barkærlanghøjene (nu tildækket) og oldtidshøjen i Taastrup Granskov (offentlig tilgængelig, med informationstavler).



Gravhøjene ved Rostved med de særprægede stenkredse.



Kvindegraven ved Rostved rekonstrueret. Fra pjecen om stedet.



I pjecen om Rostved-gravene har man sammenlignet udsigten fra gravhøjene i 1998, hvor pjecen blev trykt, med udsigten fra samme sted i jernalderen omkring Kristi fødsel.

VFH 29.8.11, skrevet til Syddjursportalen.dk