

Stubbe sø

Stubbe sø er Djurslands største sø. Den og dens omgivelser danner et af de mest naturskønne områder i Syddjurs og er en af kerneområderne i Nationalpark Mols Bjerge.

Søen var oprindelig den inderste del af en fjord, men efterhånden som landhævningen slog igennem, blev fjorden afsnøret fra havet og blev til en sø. Forbindelsen til havet udgøres nu af Havmølle Å. Tilløbene i søens vestlige og nordlige ende er bl.a. Ulstrup bæk og Øksenmølle bæk.

Der er fundet flere stenalderbopladsler langs de gamle kystskrænter. Skovene omkring søen blev i 1500-1600-tallet nedhugget, hvorefter sandflugten tog over. I 1700-tallet lå hele området fra Thorsager og nord om Stubbe sø til Grenaa i sandflugt. Den kom under kontrol i løbet af 1800-tallet, og sidst i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet blev der på sandet og heden plantet store nåletræsplantager, som endnu præger området.



Stubbe sø er på i alt ca. 400 ha. og er meget lavvandet – højeste dybde er 6 meter, middeldybden 2,9 meter. Den er omgivet af en op til 30 m. bred rørbræmme af tagrør, dunhammer m.m. I søens østende er der fine engområder og birke- og ellekrat. Ellers er søen omgivet af skov og derfor meget vanskelig at få overblik over, og adgangsforholdene til den lader meget tilbage at ønske, da næsten alle bredder er privatejede.

En undtagelse herfra er Fugleværnsfondens 23 ha. store reservat med "Bog-Peters Hytte" i søens sydøstlige ende, nær Gravlev by. Man kan gå eller cykle dertil ad skovstier og ad den nedlagte Trustrup-Ebeltoft jernbanes spor. Fra P-pladsen på Møllebækvej ved Gravlev er der skiltet hele vejen til reservatet. En trampesti leder ned til engen og søkanten, og herfra er der en god udsigt over søens østlige del. En del af arealet blev købt af staten i 2003. Der er opsat borde og bænke til fri afbenyttelse. Fugleværnsfonden arvede Grenaa-boghandler Petersens ("Bog-Peter") fritidshus i begyndelsen af 2000-tallet og lejer den nu ud til især fugleinteresserede – 80 m² med 6 sovepladser.

Stubbe sø og en del af området omkring den blev fredet i 1963. Søen er udpeget som EU-habitatområde. De større tilløb til søen er gydeområder for havørred. Søen er en vigtig rasteplass for søfugle.

Vilfred Friborg Hansen, til Syddjursportalens oplevelsesguide, skrevet november 2012